



**HALMSTAD
BORDTENNISKLUBB
70 ÅR 2007**

Halmstad BTK - 70 år 2007

Halmstad Bordtennisklubb fyller 2007 70 år. Här följer en unik berättelse av mannen som var med från allra första början och startade det hela.

Häng på en fantastisk resa genom tid och titlar.

TEXT: CURT HOLMQVIST

En dag i oktober 1928 fick vi pojkar från norr kontakt med pingis via soldathemmet vid I16.

Vi brukade gå upp till soldathemmet för att dricka saft och spela korrong, när några militärer frågade oss om vi ville vara med och spela pingis. Så blev det och vi tränade upp oss och även matsalsbordet hemma fick tjänstgöra som ett pingisbord. Med tiden blev vi fler och fler. Efter en tid kom så en inbjudan från seglarstugan där vi efter något år bildade Halmstad BTK den 27 oktober 1937. Vår första styrelse bestod av Helge Christiansson, ordförande, Bertil Holmqvist, sekreterare, Sven Palmqvist, kassör, och övriga ledamöter Knut Görtz, Sören Svensson och Curt Holmqvist.

EFTER EN NOTIS i Hallandsposten, att nya medlemmar var välkomna, fick styrelsen sitt första uppdrag att skaffa ny lokal. Det var 100 som sökte inträde i klubben och i seglarstugan fanns endast ett bord. Vi fick en ny lokal i Folkparken där vi fick hyra tre dagar i veckan. Nya medlemmar kom till och det var fullt på borden samtliga kvällar. 1938 var vi med och bildade Hallands Bordtennisförbund och vi arrangerade

distriktsmästerskapen i Folkparken där Rolf Sunesson från Falkenberg segrade.

HALMSTADSPELARNA TRÄNADE UPP SIG och första framgången kom när Bertil Nilsson 1940 blev distriktsmästare som detta år spelades i Älvsred. Samma år vann HBTK juniormästerskapet genom Gunnar "Lillen" Johansson och även dubbelklassen genom Gösta Persson/Gunnar Johansson.

1941 fick vi ny BT-hall och kunde träna varje kväll. 1943 var nästa stora år då vi som första hallandslag kvalificerat oss till slutspel i svenska lagmästerskapen. På vägen dit besegrade vi Malmö SK i en spännande match med 5-4. Laget bestod av Bertil Nilsson, Axel Sköld och Gösta Persson.

Trettondagshelgen spelades svenska mästerskapen i Stockholm där vi fick möta Helas från Stockholm, Virgo från Norrköping och Mariedal från Borås. Dessutom deltog vi singel och dubbel. Förutom spelarna i laget deltog Bertil "Smen" Andersson, Bertil Jönsson, Tyko Börjesson, Per Lindskog och Curt Holmqvist. Vid besöket tog vi kontakt med Svenska Bordtennisförbundet för att få arrangera Halmstadspelen och inbjöd svenske mästaren Carl-Ottill Johansson samt förbundets sekreterare Gunnar Ollén till tävlingarna. Flerfaldige svenske mästaren Gusten Jonsson från Göteborg blev också inbjuden.

Segrare i de första Halmstadspelen blev Carl-Ottill Johansson efter en hård match mot Halmstadpojken Gösta Persson.

VI BLEV AV MED VÅR BT-HALL och under tiden utan lokal försvann en del spelare till den andra pingisklubben i Halmstad. Men HBTK levde vidare tack vare energiska ledare i

Tyko Börjesson, Gösta Jonsson, Arne Pettersson, Boris Nilsson och Curt Holmqvist. Vår verksamhet drevs genom att hyra gymnastiksalar i skolorna.

Halmstadspelen spelades i regementets gymnastikhall, läroverkets gymnastikhall eller i tennishallen. 1944 deltog svenska lagmästarna med Tage Flisberg i spetsen vid våra tävlingar. Även det slovakiska landslaget deltog samma år.

Året 1948 hade vi en fantastisk tävling i tennishallen inför 800 personer med de amerikanska spelarna Dick Miles, Bill Price och systrarna Leah och Thelma Thall som tillsammans med Tage Flisberg och Maya Halling gjorde en fantastisk uppvisning.

NYA UNGDOMAR DÖK UPP bl.a. Kjell Lundén, som blev uttagen till svenska juniorlandslaget. I SM förlorade han

dock mot en blivande storspelare Tony Larsson. Vid detta SM kom Nils Holmqvist på en tionde plats efter förlust mot finalisten Liss Larsson, Borås. Vid denna tidpunkt var det en stor framgång för HBTK.

1955 kom så den efterlängta sporthallen som alla idrottspojkar och flickor önskade. Det blev en stor framgång för vår sport.

HBTK fick hyra bord tre gånger i veckan.

Det fanns 5 bord i en hall och ett bord i en annan hall. Vi startade tillsammans med fyra andra klubbar Falkenberg, Varberg, Mariedal och Byttorp från Borås en tävling för 10-mannalag upp till 15

år.

Halmstadspelen som nu fick en fin lokal samlade flera elitspelare och som extra krydda satte Direktör Stig Rex upp ett vandringpris. 1960 hade förbundet träningsläger i Halmstad med Världsmästaren Ogimura som tränare.

HBTK VÄXTE OCH NYA LEDARE kom in i styrelsen Sune Johnsson, Tore Johansson och Ingvar Byrlin var tre ordförande under 60-talet. Duktiga ledare var även Frank Morén, Lars Engman, Kjell Ljungman, Bo Ek, Jörgen Vennby och Nils Holmqvist. 1964 fick vi arrangera vårt första svenska mästerskap. Det var en stor händelse för vår förening och även för vår stad. Christer Eriksson blev vår förste svenske mästare när han 1966 vann herrjuniorklassen.

1970 kom nästa stora arrangemang, SOC, med inte mindre än 16 nationer på plats med Kina i spetsen. Alla i HBTK gladdes över evenemanget och tävlingen följdes med stort intresse från media. Svensk, tysk och fransk tv liksom ett stort antal tidningar var på plats i Halmstad. Den 26 november var det invigning med landshövding Ingvar Lindell och

Svenska Bordtennisförbundets Erik Extergren. Tävlingen samlade fulla hus och under söndagen var statsminister Olof Palme på besök. Hans Alsér segrade i finalen över Falkenbergs lille Stellan Bengtsson.

Halmstad BTK arrangerade 1974 en tävling mellan fyra nationer Kina, Japan, Jugoslavien och Sverige. Över 2000 personer var på plats i Sporthallen och det var en fantastisk stämning.

HBTK arrangerade inte bara tävlingar utan hade även flera lag i seriespel

Halmstad BTK blev 1981 utsett till distriktets förening av Hallands Idrottsförbund.

Halmstadspelen spelades för 40:e gången och hade som vanligt samlat ett stort antal deltagare. Segrade gjorde skånepågen Ulf Bengtsson efter finalvinst över Erik Lindh. Ulf Bengtsson tog sedan under 80-talet ytterligare två segrar och hemförde det stiligaste vandringpriset för alltid. Enligt Ulf Bengts-

”Så blev det och vi tränade upp oss och även matsalsbordet hemma fick tjänstgöra som ett pingisbord.”

”Vårt tränarpar Anders Johansson och Jan Berner åkte till Frankrike och kom hem med stor beundran över vad de mött. Wang var en av de snabbaste spelarna som Anders sett.”

son ett av hans finaste priser.

Till jubileumstävlingen hade HBTK inbjudit spelare från de allra första Halmstadspelen. Tage Flisberg, Alf Karlsson, Liss Larsson, Gunnar Ollén, Maya Halling, Iris Persson och Siv Bengtsson med flera utgjorde en fin inramning. Siv Bengtsson segrade i damklassen och Tage Flisberg vann bland herrarna och efteråt träffades alla över en bit mat och berättade gamla pingisminnen.

1982 BLEV ETT NYTT BRA ÅR för HBTK. I Sporthallen tog vi över den gamla bowlinghallen och fick en egen lokal med 12 bord och träning alla dagar i veckan. HBTK blev även kioskarrendator detta år i Tylösand. Numera äger klubben en kiosk i Tylösand som man drivit sedan 1987.

1975 KOM EN LITEN KILLE vid namn Jörgen Persson, som glatt många i pingisverige, inte minst oss i Halmstad, till vår klubb för första gången och redan tre år senare, 1978, blev han svensk ungdomsmästare första gången. Han har en osannolikt lång meritlista och bland alla hans framgångar kan vi räkna in Europamästare 1986, Svensk mästare 1987, Världsmästare 1991, Svensk lagmästare med HBTK 1993 tillsammans med Wang Jianfeng, Ulf ”Tickan” Carlsson, Tomas Norberg, Thomas Buza, Magnus Pettersson och Simon Angel. Lagledare för mästarlaget var Peter Anderberg och Patrik Nord.



Jörgen Persson. Halmstad BTK:s främsta ambassadör och en av världens bästa spelare genom tiderna. Här efter sin seger i SM i Helsingborg 2007.

DEN NYA LOKALEN MED 12 permanenta bord kom att betyda mycket. Vi gick upp i Elitserien för första gången 1982 där följande spelare representerade vår förening, Jörgen Persson, Jerry Snygg, Magnus Karlsson, Ulf Rasmussen och Anders Snygg. Vi fick en ny tränare i Mikael Andersson, som hade stor betydelse för vår ungdomsverksamhet. Vi gick fram till vår första SM-final 1985 där vi förlorade mot Söderhamn. I laget ingick Jörgen Persson, Tom Johansen, Jerry Snygg,



Mr HBTK i egen bög person, Curt Holmqvist. Han var med från allra första början när föreningen grundades. Han är fortfarande still going strong, 90 år ung, och är tillika författare till denna berättelse om den nu 70-åriga föreningen Halmstad Bordtennisklubb.

Anders Johansson, Magnus Karlsson och Anders Snygg.

VÅRA UNGDOMAR DOMINERADE STORT i slutet på 80-talet med bl.a. Thomas Buza, Magnus Pettersson, Simon Angel och Åsa Svensson. Mikael Andersson blev landslagstränare i Danmark och vi fick nya tränare i Anders Johansson och Jan Berner. Anders och Janes första uppgift var att få upp vårt elitlag till elitserien igen efter endast ett år i division 1.

SEDAN 1990 HAR VI LEGAT i elitserien konstant, mycket tack vare Wang Jianfeng,

som kom till Halmstad detta år. Vi hade via Frank Gullberg, som då var proffs i Tyskland, fått veta att det fanns en ung kines i Frankrike, som ville komma till Sverige. Vårt tränarpar åkte till Frankrike och kom hem med stor beundran över vad de mött. Wang var en av de snabbaste spelarna som Anders sett.

När Wang kommit till Halmstad så berättade han att hans fru, som var kvar i Kina, gärna ville komma hit. Det var klart att hon också var välkommen och vilken fantastisk människa och bordtennisspelare hon var. Me Yang Shafang och vår egen talang Åsa Svensson i laget kom HBTK att dominera



Fyra av våra mest namnkunniga spelare i Sverige på en och samma bild. För Halmstad BTK, Jörgen Persson och Fredrik Håkansson, som möter Mikael Appelgren och Jan-Ove Waldner i dubbelsemifinal i SM i Helsingborg 2007. Jörgen och Figge vann.

svensk dämpingis på 90-talet. Mycket riktigt kom vårt första SM-guld i lag på damsidan 1991. Följande spelare ingick i laget, Åsa Svensson, Pernilla Pettersson, Yang Shafang Yang, Nina Ebkar och Ulrika Olsson, Lagledare och tränare var Anders Johansson och Jan Berner.

Pernilla Pettersson vann även SM i damsingel både 1990 och 1991. Vi vann lagguld även 1992 trots att Pernilla hade flyttat till Stockholm. I det laget ingick Åsa Svensson, Yang Shafang, Lena Persson, Nina Ebkar och Anna Englund med Lars Anderberg som lagledare.

JAG HAR TIDIGARE SKRIVIT OM vårt herrlags SM-guld 1993, ett år som samlade storpublik till våra elitseriematcher. Vi minns inte minst

när Ängby med nyblivne olympiske mästaren Jan-Ove Waldner och Mikael Appelgren i spetsen kom till Halmstad och över 1000 personer fanns på plats.

TILLBAKA TILL DAMLAGET, 1995 blev det SM-guld igen och likaså 1996. I lagen ingick Åsa Svensson, Yang Shafang, Sofia Carlsson, Anna Jacobsson, Anna Englund och Helena Johansson. Lagledare 1995 var Patrik Nord och Thomas Buza, medan Gert Carlsson och Michael Nilsson ledde laget 1996.

Även 1998 och 1999 var vårt damlag i final innan Åsa valde proffsliv och Yang Shafang valde att koncentrera sig på sin restaurang Yoss tillsammans med sin man.

1998 vann Åsa Svensson SM likaså Fredrik Håkansson, Fredrik och Åsa vann även mix-



Wang Jianfeng, kinesisk stålman och synnerligen lyckat nyförvärv 1989 med stor del i HBTK:s framgångar under åren.

ed dubbel detta år och Thomas Buza och Fredrik blev tvåa i dubbel. Ett fantastiskt sportsligt bra 90-tal men tufft ekonomiskt.

NYTT ÅRHUNDRADE OCH NY ORDFÖRANDE I Georg Thylén, som tillsammans med övriga styrelsen, arbetade fram en ny ekonomisk plan, som redan efter ett år gav ett positivt resultat.

Det sportsliga blev att vi 2000 fick kvala oss kvar i elitserien men redan året därpå var vi SM-final där vi förlorade mot Söderhamn. Nästa SM-guld skulle dock komma 2003 när vi en avgörande final besegrade Malmö med 5-0. Vårt lag bestod av Wang Jianfeng, Huang Dawei, Henrik Olsson och Istvan Moldovan, lagledare Thomas Buza, Lennart Jacobsson samt Fredrik Håkansson.

VIKTIGA HÄNDELSER I HBTK:s HISTORIA

1937: Halmstad BTK bildas

1940-talet: SM i lag fjärdeplats samt första Halmstadspelen

1950-talet: Halmstad fick en ny sporthall
1960-talet: HBTK arrangerade SM och en svensk juniormästare

1970-talet: SOC arrangeras i Halmstad med 16 nationer

1980-talet: HBTK fick ny pingishall och vi får förste seniormästare i Jörgen Persson samma år som vi firar 50-års jubileum

1990-talet: Kom vårt fina kinespar Yang Shafang och Wang Jianfeng till Halmstad och vi fick svenska lagmästare både på dam- och herrsidan och vi fick till och med en världsmästare i Jörgen Persson

2000-talet: Nya mästerskap både i lag och i singel genom Fredrik Håkansson. Föreningen arrangerar dessutom SM 2004

NU VAR FÖRBEREDELSENA IGÅNG med nästa stora arrangemang, SM i Halmstad 2004. Vi hade en ny ordförande i Björn Nordstrand, som varit sponsor till föreningen i många år. Det blev ett lyckat arrangemang med Fredrik Håkansson, som svensk mästare i herrsingel. Vårt herrlag förlorade en dramatisk SM-final mot Malmö FF med 3-2 i matcher och 5-4 i sista avgörande matchen.

Björn Nordstrand försökte lyfta fram pingisen till en TV-sport men fick inte övriga elitserielag och förbund med sig.

Nu är vi framme vid ett nytt jubileum och det blir ett stort arrangemang tillsammans med vår kommun Halmstad 700 år. Vi gläds inte minst åt att få se Jörgen Persson och Jan-Ove Waldner, svenska landslaget och internationella storspelare den 5 oktober.

TEXT:

Curt Holmqvist

KORREKTUR OCH BEARBETNING:

Robert Siljan, Per Hällström och Thomas Buza

GRAFISK FORM:

Thomas Buza



Halmstad Bordtennisklubb

Ridhusgatan 5, 302 31 Halmstad

Tel 035-10 09 13 | Fax 035-15 76 91

hbtok@netatonce.net | www.halmstadbtk.com